



Linden neemt deel aan Vuur van de Vrijheid op 5 mei

Iedereen is van harte welkom om 9.30 uur op het plein voor de Burcht

In de nacht van 4 op 5 mei, om 0:00 uur, wordt jaarlijks het Vuur van de Vrijheid in Wageningen verdeeld en door meer dan 1.500 lopers naar veel gemeenten in Nederland gebracht. Dit vuur staat symbool voor leven in vrede en veiligheid.

De voormalige gemeente Boxmeer was elk lustrumjaar al van de partij, dit jaar komt het vuur ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk aan. De gedachte hierachter is de wel heel bijzondere situatie in de wereld. Iedereen merkt dat 'VRIJ' geen vanzelfsprekend begrip is.

Om de Vrijheid te vieren is het initiatief door de stichting BING uit Boxmeer in samenwerking met tientallen vrijwilligers uitgewerkt. Ook Linden is hiervoor een week geleden benaderd. Ondanks de zeer korte tijd van voorbereiding willen we in Linden gehoor geven aan het verzoek voor deelname. Een afvaardiging van de dorpsraad, dorpsvereniging en het Gilde heeft een kort programma opgezet.

Wat gebeurt er op 5 mei:

Renners van verschillende loopgroepen uit de gemeente brengen het vuur lopend en rennend van Wageningen in de nacht naar Grave. Daar wordt het vuur ontvangen bij het bevrijdingsmonument opzij van het Gemaal van Sasse bij de Maasbrug 's morgens om 08:30 uur. Het vuur wordt daar 'gedeeld': een tweetal loopgroepen rent door de verschillende kernen, om uiteindelijk in Overloon aan te komen.

Programma Linden:

Door een aantal lopers uit Linden wordt het vuur 's ochtends naar het plein bij de Burcht gebracht, het zal daar op **5 mei om 9.30 uur** arriveren.

Bij de Burcht zullen we korte tijd stilstaan bij het thema van 4 en 5 mei voor dit jaar: vrijheid in verbondenheid. Met een gesproken woord, het hijsen van de Nederlandse en Oekraïense vlag en vervolgens het prachtige Oekraïense volkslied, gezongen door een aantal jonge Oekraïners die nu op Europarcs verblijven. Afsluitend zullen symbolisch zaadjes van goudsbloemen, verboden bloem van verzet in WO II, worden gezaaid.

Vervolgens is er de mogelijkheid om in goed wandeltempo het vuur met een aantal Lindenaren te begeleiden naar Katwijk. Dat zal zijn om 9.55 uur, we lopen dan in een klein half uur naar Katwijk.

**Iedereen is van harte welkom bij deze korte doch
belangwekkende viering van de vrijheid, en
uitgenodigd om mee te wandelen naar Katwijk.**



In het Land van Cuijk zijn diverse plaatsen waar vrede heel tastbaar is: de John S. Thompsonbrug in Grave: een van de bruggen tijdens de operatie Market Garden en Overloon op het 14-oktober plein. Dan kijken we naar het verleden. In Linden komen we heel dichtbij de actualiteit: de crisis in de Oekraïne. Veel Oekraïners die hun land moesten verlaten vinden in Linden een veilige en vrije plaats, gesteund door de Lindenaren. In het voormalige 'De la Salle' complex en in de 'Generaal Bons' kazerne wonen honderden vluchtelingen vanuit landen waar men zich niet veilig voelde.