

De liturgische vieringen in de komende weken

Een terugblik op de vieringen in de Goede Week en Pasen zorgde voor een goed gevoel bij velen van ons. De kerk was prachtig versierd, de diensten waren inspirerend en vooral door de aanwezigheid van velen maakten we er een echt Paasfeest van. We mogen er dankbaar voor zijn dat het in onze kleine gemeenschap steeds weer lukt om iedere bijzondere dag en iedere zondag samen liturgie te kunnen vieren.

Intussen gaan we richting zomermaanden en breekt de vakantieperiode aan. We gaan zelf op reis, het dorp uit, maar velen van buiten zullen willen genieten van de schoonheid van Linden. Uit onze enquête die we onlangs gehouden hebben, kwam de opmerking naar voren dat we wat duidelijker aanwezig zouden mogen zijn richting gasten van Linden. Velen van ons bezoeken tijdens de vakantie kerken en kerkdiensten; die behoefte zou dus ook bij de bezoekers van Linden kunnen opkomen. In overleg met de beheerders van de vakantieplaatsen in ons dorp willen we onze kerkdiensten onder de aandacht brengen van de gasten van Linden.

In het dienstenschema van onze vieringen staat ook dit jaar in onze kerk geen dienst gepland op Hemelvaartsdag. Er zijn zoveel sportieve activiteiten in het dorp waaraan veel vaste bezoekers van onze kerk deelnemen. Daarom vieren we ook dit jaar Hemelvaartsdag op de zondag daarna – 17 mei. Op Eerste Pinksterdag gaat pastoor Theo Lamers om 9.30 uur voor in de Eucharistieviering. Zaterdag 6 juni om 19.00 uur viert onze Geloofsgemeenschap de Gildemis samen met ons Sint Antonius – en Mariagilde. Pastoor Theo Lamers gaat daarin voor. Om die reden komt de zondagsdienst van 7 juni te vervallen.

Achterin dit bulletin van ‘Rond de Lindense Toren’ staat het verdere dienstenschema. We hopen u vaak te mogen begroeten tijdens onze vieringen.

Namens de Liturgische Werkgroep,
Herman van Rhee