



*Foto genomen tijdens de Herdenking op 17 september 2023.  
Het Lindens Kinderkoortje met op de achtergrond enkele leden van ons Antonius en Maria  
Gilde*

Het is een vast punt op onze agenda. Linden geeft op een eigen manier vorm aan de herdenking van 17 september 1944, de dag, waarop het vliegtuig met vijf Amerikaanse militairen brandend neerstortte, en de dag die de bevrijding van Zuid Nederland markeerde. Het was de dag waarop de grotendeels mislukte militaire operatie Market Garden begon: één brug te ver: het doel -een toegang tot het Noorden van Nederland forceren via de Rijnbrug bij Arnhem- werd niet gehaald zodat vele Nederlanders tot 5 mei 1945 moesten wachten op de bevrijding en met veel vluchtelingen uit onze streken de Hongerwinter meemaakten.



De bijeenkomst in de kerk sprak tot de verbeelding. De Dorpsraad, de Ganzeveer en het gilde waren nauw betrokken bij de voorbereiding.

Een groep Lindense kinderen luisterde de bijeenkomst op met voordacht en zang.

De 17 septemberlezing door Geurt Franzen maakte grote indruk. Zijn denkbeeldige gesproken brief aan de moeder van één van de omgekomen Amerikaanse militairen is alleszins de moeite waard om (terug) te lezen op de website [www.grootlinden.nl](http://www.grootlinden.nl)

De officiële en onofficiële gasten van buiten Linden waren na afloop tijdens de koffie in De Burcht ook zeer te spreken over hetgeen ze meebeleefd hadden.

Een aanmoediging om er volgend jaar, dan is het 80 jaar geleden, iets extra moois van te maken.

*JvdB/TK*