
Herfst

De bladren bruin en geel en rood
een laat ontwaakte bloem wat eenzaam
de laatste vruchtetaan de bomen
de struiken meewarig druipend nat
in het strijklicht van een aarzelende zon.



Een tijd om te verzamelen en te bewaren
de foto's van de zomer als herinnering
de beelden met hun warme ervaring
nagenieten en het weer vertellen
in het milde licht van wat is geweest.

Een tijd om te treuren om het verlies
verloren in dagen die eens waren
maar nog voelbaar in ons diepe zelf
niet wetend hoe we verder zullen leven
met wat was en niet meer is.

Een tijd van pijn en onbestemde vragen
naar die ander die altijd bij ons was
maar aarzelend komen toch de kleuren
worden die vage beelden ons fijn bezit
en gaat een onvermoede toekomst open.

Toon van Dijk 2000