

Pinksteren neemt een vlucht

Er is in de afgelopen maand veel gesproken over vrijheid. Velen van ons herdachten de bevrijding van de Duitse bezetting en de slachtoffers die daarvoor gevallen zijn. De dodenherdenking, de films en documentaires, die werden vertoond en zeker de oorlog in Oekraïne zorgden voor een emotionele lading. Maar wat vrijheid echt voor ons betekent blijft min of meer abstract.

Ik vermoed dat het begrip vrijheid voor de Oekraïense vluchtelingen een andere lading heeft dan voor ons, die ons al decennia de luxe kunnen veroorloven om ons over bijkomstigheden druk te maken. De oorlog drukt ons overigens wel met de neus op de feiten: voor het eerst na het einde van de koude oorlog krijgt onze defensie weer meer prioriteit.

Maar het is misschien wel belangrijk eens stil te staan bij wat vrijheid werkelijk betekent. Is het zoets als : 'kunnen leven zonder beperkingen' ?

Ik moest daaraan denken toen de chaos en de staking op Schiphol het nieuws rond 4 en 5 mei beheersten. Nooit eerder immers gingen zoveel Nederlanders met het vliegtuig op "meivakantie". Was het vanwege de hoge brandstofprijzen of iets anders? In mijn argeloosheid had ik vanwege de milieuconsequenties meer vliedschaamte verwacht en gehoopt dat er daardoor ook minder invoer van Russische olie en gas nodig zou zijn.

Hoe dan ook, we namen en nemen de vrijheid om zorgeloos te zijn. De behoefte om in een vakantie de zorgen even opzij te zetten is begrijpelijk en redelijk. Maar het jaar duurt langer en de mate waarin we zorgeloos zijn, lijkt toch wel onrustbarend.

Het gaat natuurlijk niet alleen om het vliegen maar om veel meer. Er is zoveel werk aan de winkel.

Desondanks zijn er mensen die het oplossen van problemen graag aan anderen over laten en ook de oplossingen met kritiek overladen wanneer ze 'in hun vrijheid worden beperkt'.

Leven in vrijheid vraagt ook verantwoordelijk gedrag. Als het 'nemen van de vrijheid' ten koste gaat van de vrijheid van de ander is er immers iets mis. Onverantwoordelijk gedrag, dat niet tijdig wordt gecorrigeerd, leidt altijd tot ongelukken, rampen, onvrede of zelfs tot oorlog wanneer verantwoordelijke leiders onverantwoordelijk zijn.

De problemen van deze tijd vragen misschien meer dan ooit om verantwoordelijk gedrag. Het feit dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maakt mij soms somber.

Onverantwoordelijk gedrag bedreigt de vrijheid in de toekomst.

Het Pinksterfeest valt dit jaar wat laat maar komt misschien toch op tijd:

Mensen, die geloven in de toekomst wordt de weg gewezen, krijgen de geest en vatten moed. Zij blijven geloven in de goede krachten en de keer ten goede.

In vrijheid nemen we onze verantwoordelijkheid en doen we wat we kunnen. Meer wordt ons niet gevraagd.

JvdB