

Lindens comité herdenking

Het is een lange traditie dat de geloofsgemeenschap Linden elk jaar de herdenking van 17 september regelt. De laatste jaren is het draagvlak gegroeid en de herdenking heeft inmiddels een vaste plaats op de Lindense en gemeentelijke agenda gekregen mede dank zij de medewerking van het Comité Herdenking en Bezinning van de (voormalige) gemeente Cuijk. Maar de invulling kan echter niet goed zonder medewerking van verenigingen; zo is het bijvoorbeeld telkens weer een 'puzzel' om de kosten te dekken. Een goede waardige herdenking is een gemeenschappelijke Lindense aangelegenheid. Onze gedachte is daarom dat er ook een 'breder' Lindens comité zou moeten zijn dat eenmaal per jaar tijdig het nodige regelt. Wij - Ton Keijzers en Jan van den Broek- willen daartoe het initiatief nemen en zoeken drie a vier Lindenaren die in dit comité willen zitten.

Een Heemkunde kring?

Bijna in elk nummer van de 'Lindense Toren' staat iets over de historie van Linden. De Lindense geschiedenis bevat gelukkig voldoende stof en we kunnen putten uit een rijk archief. Dat archief is voor een deel toegankelijk is gemaakt via het boek: Linden, Groot en Klein, uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van onze H. Lambertuskerk. Het is voor Linden van belang dat het archief bewaard, onderhouden en, bijgehouden wordt en –minstens zo belangrijk- dat het toegankelijk en levend blijft. Zo wordt er bijvoorbeeld regelmatig gevraagd om een heruitgave van dit Lindense boek.

Wij- Ton Keijzers en Jan van den Broek- denken dat er dus een taak ligt voor een soort Lindense 'heemkundekring'. Dat zou ook een werkgroep onder de vlag van de Stichting Louisa Linden kunnen zijn.

We roepen dus geïnteresseerde Lindenaren op zich bij ons te melden. Met hen kunnen we kijken wat er mogelijk is.