

De kerk open voor onze Oekraïense vluchtelingen

Van meerdere kanten horen we dat onze Oekraïense vluchtelingen een andere religieuze beleving kennen dan wij dat hebben in Nederland. Zij zijn – zeker in deze tijd – sterk gebonden aan hun Orthodoxe geloof, dat in oorsprong ook terug te voeren is op het eerste Christendom. Zij kennen dezelfde Bijbel als wij in het westers Christendom. Veel feesten en gebruiken zijn hetzelfde, wel leggen zij sommige accenten anders.

Heel kort gezegd beleven zij het geloven als ‘de hemel op aarde’ en daarom klinkt in hun liturgie prachtige vaak polyfone muziek, branden veel kaarsen voor geliefde iconen van heiligen en is er altijd de geur van wierook in hun kerken.

Uiteraard kunnen wij in Linden hen dat niet bieden, maar we kunnen doen wat mogelijk is. Daarom zijn we in overleg met de contactpersonen op het park om de vluchtelingen aan te bieden dat ze op enkele middagen tussen 14.30 – 16.30 uur welkom zijn in onze kerk. We zijn nu begonnen met de maandag -, woensdag- en vrijdagmiddag.

Met het plaatsen van iconen tussen kaarsen en oosters orthodoxe muziek proberen we voor hen een herkenbare sfeer te bieden.

We hopen dat wij hen zo enige geborgenheid kunnen bieden. Uiteraard is iedereen welkom op deze momenten.

Paastijd in de Orthodoxe kerktraditie in Oekraïne

Zoals ook in onze westerse samenleving, wordt bij Orthodoxe Christenen het Paasfeest gevierd. Omdat zij een andere jaarkalender gebruiken, is bij hen het Paasfeest niet zoals bij ons op 17 april, maar wordt het Orthodoxe Pasen gevierd op zondag 24 april. Zij gebruiken de Juliaanse kalender en wij in het westen de Gregoriaanse kalender.

Orthodox Goede Vrijdag op 22 april 2022

Op die dag herdenken zij de kruisiging en het sterven van Jezus. Hun liturgie is opgebouwd rond 12 evangelielezingen waarin het kruis centraal staat. Goede Vrijdag is een zeer strenge vastendag.

Orthodox Paaszaterdag op 23 april 2022

Het is de ‘heilige en grote zaterdag’ of ‘de Grote Sabbat’. Centraal in de kerkelijke viering is het binnendragen deze iconische afbeelding (meestal geborduurd op een doek) van de graflegging van Christus.



Orthodox Pasen op 24 en 25 april 2022

Met Pasen vieren de Christenen ‘de overwinning op de dood’. Het is het feest van de hoop op een beter leven, betere tijden nu of na de dood.

Thomas zondag 1 mei 2022

Anders dan in de westerse traditie is deze zondag een belangrijker dag dan andere gewone zondagen. De ‘ongelovige Thomas’ staat dan in het middelpunt. Hij wil eerst zien en dan geloven dat Christus werkelijk verreesen is. Die kans krijgt hij. In het evangelieverhaal wordt Thomas dan ook van ongelovige tot een sterk gelovige Thomas. Een weg bedoeld voor iedere Christen.

Tenslotte:

Het is nog niet bekend of we -bijvoorbeeld met hulp van orthodoxe geloofsgemeenschappen uit de regio- iets op het gebied van Paastijdliturgie voor deze groep van vluchtelingen kunnen betekenen en ook niet hoe groot de behoefte daaraan is. Nadere berichten daarover volgen