
De vieringen in onze kerk voor de komende tijd

De coronatijd heeft –heel begrijpelijk- nogal wat gewoonten en gebruiken op losse schroeven gezet. We moesten vaak improviseren.

Ook aan de vrijwilligers in onze Lambertus geloofsgemeenschap zijn de laatste jaren niet rimpelloos voorbij gegaan. Datzelfde geldt ook voor de voorgangers die we binnen onze kerk kunnen inzetten voor de liturgie. Ook zij worden een jaartje ouder.

Mede om die reden hervatten we onze vieringen anders dan vóór de coronatijd. Waren we toen nog in staat om iedere zondag een kerkdienst aan te bieden, nu kiezen we voor één viering in twee weken.

Wél is het zo dat we altijd een viering inpassen op een feestelijk of bijzonder moment voor het dorp of wanneer het gaat om een kerkelijke feestdag. Het is daarom extra belangrijk om altijd de laatste bladzijde van dit blad goed in de gaten te houden.

Daar staat het juiste vieringschema vermeld.

Sinds enige tijd kunnen we ook een beroep doen op pastor Henk Janssen van de Martinusparochie in Cuijk. Vorig jaar heeft Henk zich in Linden tijdens een koffiemoment na een viering voorgesteld aan de vele aanwezigen op die morgen. Op gezette tijden zal Henk voorgaan in de Eucharistie in onze kerk.